

"Rex Mons" eller "Historien om allt" 1

Det var en gång en ytterst snäll och generös liten kung som regerade över det lilla landet med den lustiga flaggan och med det stora stora berget långt bortom de, nästan överkligt, stora skogarna i rikets västra delar, precis där som det stora slaget om det stora stora berget hade ägt rum för många många tusen år sedan, ja faktiskt så länge sedan att ingen nu levande person ens kommer ihåg att det ens varit något slag där. Det enda synbarliga tecknet på att något ägt rum där för länge länge sedan är bara den ofantligt stora stenstatyn av en liten liten skogsmus, i munnen bärandes på ett blad från ett pilträd, som finns där, ja, man ser den bäst om man kommer farandes med båt eller annat flytetyg, nerför den ytterst långa, men smala och skitdjupa flod, eller det kanske är mera som en stor bäck, ja ja, i alla fall. Vad var jag någonstans egentligen...? Just det ja, men vad ska den här historien handla om egentli-

gen? Ska den handla om en liten och generös kung, eller om det lustiga flaggan, kanske ska berättelsen handla om det stora stora berget? Hm... det tål att funderas över. Nu vet jag. Den kanske kan berätta den bortglömda historien om det stora slaget och om varför en liten liten skogsmus, fast ju statyn av den är ofantligt stor, finns uppförd på just denna plats? Okej, då kör vi igång igen...

Det var en gång en liten liten skogsmus som bodde i..., nej det här blir inte bra alls! Varför är floden/bäcken jättelång men så smal, och framför allt hur kan det komma sig att den tydligen är "skitdjup"? Får man säga "skit" förresten i en historia som läses av våra unga läsare? Vem tror jag att jag är egentligen, Tolkien eller Strindberg? Det är väl ingen som läser den här oförklarliga berättelsen, fast det är ju klart, det har ju inte ens börjat än, så håll ut kära läsare. Kanske kan vi komma igång i nästa nummer, då tydligen utrymmet närmar sig slutet. Se där, här kommer slut...

"Rex Mons" eller "Historien om allt" 2

Var det någon som kommer ihåg vad jag skrev i förra numret av denna tidning? Nähä, det var väl det jag trodde. Nåväl, det gör absolut ingenting, jag kommer knappt ihåg det själv heller. Låt se nu... det var något om någon liten kung, ett megastort berg, en ofantligt stor stenstaty av en liten mus (med ett blad från ett pilträd i munnen), och så var det något med någon flod... och ett bortglömt krig. Då kör vi!

"A long time ago in a galaxy far, far away..." Men hallå, vad är nu detta? Det låter bekant på något sätt. Hm... ja just det, det är ju början på Star Wars eller Stjärnornas Krig som vi sade förr. Men detta har ju inget att göra med den historien som jag ska berätta. Antar att jag är lite för mycket förtjust i Science Fiction i allmänhet och Star Wars i synnerhet. Ursäkta mig än en gång men nu ska jag försöka börja med den riktiga historien.

Välkomna till berättelsen om "Rex Mons". Flaggan fladdrade i den bistra nordanvinden. Den såg faktiskt

lite egendomlig ut. Så vitt jag vet så är ju, nästan, alla flaggor rektangulära men den här var helt cirkelformad, vilket gjorde att den hade en lite speciell upphängningsanordning för att... Ja, för att vadå? Nej, den får faktiskt vara rektangulär, ja fyrkantig alltså, så slipper vi bekymra oss för den speciella upphängningsanordningen och kan istället rikta in oss på varför flaggan upplevdes som "lite lustig". Lustig och lustig, vad betyder det egentligen? Udda kanske är ett bättre ord för att beskriva flaggans utseende eller varför helt enkelt inte bara konstatera att flaggan hade en lite ovanlig färgkombination och symbol i mitten. Kort sagt, flaggan var lila med en brun bred ram runt om och i mitten av flaggan en symbol föreställande en uppäten hamburgare. Nej, nu försökte jag skoja med Er lite. En uppäten hamburgare kan man ju inte se, Det var en mörkgrön stor triangel i mitten av flaggan. Ja, jag vet, det låter skitfult. Lila med en brun ram med en mörkgrön triangel. Asful! Vilken idiot har hittat på den. Men... det gjorde ju jag alldeles nyss. Okej, den var asful, nu fortsätter vi...

"Rex Mons" eller "Historien om allt" 3

... ni kommer väl ihåg att jag i förra numret skrev om en asful flagga som "fladdrade i den bistra nordanvinden"? Den var ju, för er som kommer ihåg, eller för er som inte kommer ihåg, lila, med den brun bred ram och att det i mitten fanns en mörkgrön triangel. Som sagt, ASFUL! Jag skulle faktiskt kunna visa en bild på hur den såg ut. Var har jag den bilden någonstans då? Där var den ju. Se upp för nu kommer den!



Hade jag rätt, eller hade jag rätt. Riktigt äcklig faktiskt! Varför tjarar jag om den här flaggan egentligen? Ja kanske för att berättelsen om "Rex Mons" just börjar med hur denna fula flagga "fladdrade i den bistra nordanvinden". ...hmm, det känns som jag har helt har tappat förståndet. Jag förstår inte vad det är jag håller på med egentligen. Här skulle jag skriva en berättelse om "Rex Mons" eller "Historien om allt" och så börjar jag flumma ut om den här förbenade flaggan. Vi tar om berättelsen från början igen.

Hej och välkomna till berättelsen om "Rex Mons" eller "Historien om allt".

Flaggan fladdrade i den bistra nordanvinden. "Kolla Sixten, det blåser ju så mycket att flaggan nästan sliter sig loss från flaggstången." Sixten, eller som man ibland lite skämtsamt kallade honom "Sex Ton". Han var nämligen lite kraftigt byggd, ja, han var väl helt enkelt lite småfet, småfet och småfet. Äsch, varför vrida på sanningen. Sixten var helt enkelt den fetaste människan på jorden. Nej, vad håller jag på med? Det här ska ju vara en seriös berättelse....



“Rex Mons” eller ”Historien om allt” 4

... och inte någon berättelse som gör narr av människor bara för att de inte råkar se ut som det ideal som vi hela tiden pådyvlas av veckotidningar mm. Så då börjar vi om vår historia igen:

“Rex Mons” eller ”Historien om allt”

Flaggan fladdrade i den bistra nordanvinden. ”Kolla Sixten, det blåser ju så mycket att flaggan nästan sliter sig loss från flaggstången.” Sixten, som just var det han nästan var döpt till, alltså 16 år gammal. Han funderade ibland var han skulle göra nästa år då han fyllde 17. ”Undrar om man kan döpa om sig till Seventeen.” tänkte han i samma ögonblick som hans 10-årige bror Sten, eller ”Ace10” som han hade som alias när han spelade World of Warcraft, kom med sin kommentar om flaggan. ”Ja,” svarade han brodern, ”jag tror aldrig att jag varit med om så här mycket blåst, men det är faktiskt ganska coolt att vara ute när det blåser så här mycket.” De bägge bröderna, ja de hade faktiskt ytterligare en

bror, som hette Hwad, och som var adopterad från Kambodja vars namn ibland ställde till det lite. En gång hade någon frågat Sten om han hade några syskon. ”Ja, det har jag. Jag har två bröder och tre systrar”. Vad heter de?” hade man frågat honom då. ”Nej det är det bara en som heter. De andra heter Sixten, Evelina, Ock, Matilda”. ”Que?, med dig blir det ju bara 4? Sten, Sixten, Evelina och Matilda.” ”Kan du inte räkna eller? Du räknade ju just upp 5 av oss. Du glömde ju en.” ”Vad menar du?” svarade personen nu alltmer förvirrad. ”Ja, just det, alldeles rätt av dig!” svarade Sten. ”Du jag fattar absolut ingenting? Låt oss ta det en gång till från början. Ni är sex syskon, 3 killar och 3 tjejer, så långt är väl allt rätt.” ”Visst!”. ”Killarna heter Sten, det är du och så Sixten och vad heter den tredje?” ”Perfekt, fast jag fattar inte varför du även räknade upp en mina systrar” sade Sten som tyckte det var skitkul att driva med den här frågvisa personen. Nej, nu börjar visst den här historien flumma ut igen. Varför ska det vara så svårt att hålla sig till ämnet?

“Rex Mons” eller ”Historien om allt” 5

PÅ GRUND AV ATT FÖRFATTAREN HELT PLÖTSLIGT HAR BESÄMT SIG FÖR ATT ÅKA TILL RHODOS FÖR ATT SOM FÖRFATTAREN UTTRYCKTE SAKEN, ”DE STACKARNES GREKERNAS BEHÖVA FÅ IN LITE UTLÄNDSK VALUTA TILL LANDET NU NÄR DE ÄR I KRIS OCH JAG KAN TÄNKA MIG ATT OFFRA MIG FÖR DEN GODA SAKENS SKULL”.

SOM NI FÖRSTÅR SÅ STÄLLER JU DETTA TILL DET FÖR OSS GANSKA SÅ REJÄLT HÄR PÅ REDAKTIONEN FÖR ”VI ÄR PÅ G...” JAG TROR JAG TALAR FÖR ALLA NÄR VI VERKLIGEN SÅG FRAM EMOT ATT FÅ LÄSA ÄNNU ETT KAPITEL AV DEN HÄR HELT SKRUVADE HISTORIEN OM ”REX MONS” ELLER VAD DEN NU HETER. INGEN, OCH JAG SÄGER, INGEN! FATTAR JU VAD HISTORIEN GÅR UT PÅ EGENTLIGEN, MEN SAMTIDIGT SÅ LÅNGTAR

MAN JU EFTER ETT NYTT AVSNITT VARJE GÅNG. NÄVÄL DET ÄR INGET ATT GÖRA ÅT NU.VI FÅR VÄL HÅLLA OSS TILL TÅLS TILL NÄSTA NUMMER KOMMER UT ISTÄLLET OCH HOPPAS ATT FÖRFATTAREN KOMMIT HEM TILL DESS.

TYVÄRR FINNS DET INGEN ANNAN SOM KAN SKRIVA DEN HÄR HISTORIEN ELLER NÅGON ANNAN BERÄTTELSE. I ETT SVAGT ÖGONBLICK SÅ LOVADE VI, JA VI SKREV TILL OCH MED UNDER ETT LAGLIGT OCH BEVITTNAT AVTAL OM DET, ATT FÖRFATTAREN HAR ENSAMRÄTT ATT FYLLO DEN HÄR SIDAN ANNARS KAN FÖRFATTAREN STÄMMA OSS PÅ UPP TILL 100.000 KR! AVTALET GÄLLER TYVÄRR ÄNDA FRAM TILL OCH MED 2020. OJDÅ, NU KANSKE JAG GJORDE EN OLAGLIGHET SOM SKREV HÄR...? HOPPAS FÖRFATTAREN INTE LÄSER TIDNINGEN VID SIN HEMKOMST. SJUTTON OCKSÅ, DEN GÅR JU ÄVEN ATT LÄSA PÅ NÄTET...

SLUTT!

